

Wie? Wat? Mission Kid?



Wat is een mission kid (MK)?

Een mission kid is een kind van zendingswerkers, dus mensen die in het buitenland, werken voor een zendingsorganisatie en daar het evangelie vertellen aan de mensen, die het nog niet gehoord hebben.

Is er een ander woord voor mission kid (MK)?

Mission kids worden ook **zendingskinderen** genoemd. Dat is de Nederlandse naam. Maar omdat ze vaak Engels spreken, noemen we ze mission kids. Ook worden ze wel **third-culture-kids** genoemd. Dat betekent derde-cultuurkinderen. Ze komen uit de ene cultuur, de Nederlandse, en wonen in een andere cultuur. Daarom horen ze eigenlijk bij geen van beide, maar maken er zelf een derde cultuur van. Je kunt het vergelijken met de kleuren geel en blauw. Derde cultuur kinderen zijn niet geel (de cultuur van het land waar ze wonen), niet blauw (de cultuur van hun ouders), maar een mengsel daarvan: dus groen. Ze zien er gewoon Nederlands uit. Maar ze zijn van binnen een beetje anders. Hun hart en hoe ze denken en reageren is vaak anders dan die van Nederlandse kinderen.



Ben jij een mission kid (MK)?

Woon je in een ander land dan Nederland? Werken je ouders voor een zendingsorganisatie? Vloog je al in een vliegtuig, voor je kon lopen? Spreek je meer talen dan alleen Nederlands? Ben je vaak verhuisd? Ja?

Dan ben jij waarschijnlijk ook een mission kid! Je bent niet de enige!

Is het leuk om mission kid te zijn?

Ja! Je beleeft allemaal spannende avonturen, gaat naar interessante

plaatsen, je ontmoet allerlei mensen en leert veel verschillende dingen eten. Ook heb je misschien wel een bijzonder huisdier, zoals een aap of een slang. Waarschijnlijk kun je veel buiten spelen en hoef je nooit een jas aan.

Is het soms minder leuk?

Ja! Het is heel naar om afscheid te moeten nemen van Nederland en de vrienden en familie daar. Je ziet ze een hele tijd niet meer. Ook moet je soms in het nieuwe land weer verhuizen of verhuizen je vrienden. Je moet dus vaak afscheid nemen en dat is niet leuk. Soms, als je net verhuisd bent, weet je niet hoe het hoort. Je weet niet of je tijdens het eten van tafel mag lopen of hoe je iemand moet groeten. Je moet dan eerst naar anderen kijken hoe het moet.



Zijn mission kids normale kinderen?

Ja! Het zijn normale kinderen, die houden van spelen en plezier maken met vriendjes en vriendinnetjes, naar school gaan en hun huiswerk maken, houden van hun papa en mama, van muziek maken of lekker lezen of spelen.

Nee! Ze hebben andere dingen meegemaakt dan kinderen in Nederland. Ze wonen in een land waar de mensen een andere taal spreken, zich anders gedragen, zich anders kleden en in een ander huis wonen. Hierdoor zullen ze soms anders reageren dan Nederlandse kinderen, zeggen ze soms andere dingen en zien er soms anders uit.



Waar zijn mission kids goed in?

Mission kids zijn niet bang voor nieuwe dingen en kunnen zich goed aanpassen. Ze spreken vaak meer talen dan alleen Nederlands en kunnen dat heel goed. Ze vinden het vaak makkelijk om contact te leggen met vreemde mensen, of die nu een andere huidskleur hebben of niet.

Wat vinden mission kids moeilijk?

Ze vinden het moeilijk om te zeggen waar ze vandaan komen. Want ze weten niet zo goed waar ze nou eigenlijk thuis horen: is dat het land waar ze wonen? Maar ze zien er anders uit dan de mensen om hen heen en doen soms de dingen ook anders. Of is dat het land waar hun papa en mama vandaan komen, Nederland? Maar dat land is zo ver weg, ze kennen het alleen van af en toe een bezoekje.

Gaan mission kids gewoon naar school?

Dat kan. Maar het kan ook zijn dat ze thuis les krijgen van hun papa en mama. De enige klasgenootjes zijn dan hun broertjes en zusjes. Of het kan zijn dat hun school zo ver weg is, dat ze er blijven wonen. Ze wonen dan samen met hun klasgenootjes allemaal samen in een groot huis, met een andere papa en mama die voor ze zorgt. Alleen in de vakantie thuis bij hun papa en mama. Ook kan het zijn dat alle lessen in het Engels zijn of in het Frans. Dan moeten ze nog apart Nederlandse les krijgen.

Een voorbeeld

Martine is geboren in Nederland en woont nu met haar ouders in Kazachstan. Ze gaat naar een Russische school. De kinderen in haar straat spreken Kazaks. Thuis spreken ze Nederlands en met andere mission kids praat ze in het Engels. Op zaterdag krijgt ze Nederlandse les van haar moeder. Als ze jarig is, eet ze het liefst sjasliek.

Hoe kun je mission kids helpen?

Wees een vriend of vriendin!

Heb je voor het eerst een mission kid in je klas, die net uit het buitenland komt? Dan kun je hem of haar helpen door gewoon een vriend te zijn en te vertellen hoe het gaat in de klas. Een heleboel dingen die voor jou normaal zijn, weet hij of zij nog niet, bijvoorbeeld waar de gymles is en wat voor kleren je daarvoor aan moet en wat je trakteert als je jarig bent en waar je je jas moet ophangen.

Voor mission kids ver weg in een ander land kun je bidden dat ze daar fijne vrienden krijgen, de taal snel leren en dat God ze troost, als ze hun familie in Nederland missen. Je kunt ook natuurlijk een leuke brief of kaart sturen of een klein cadeautje, zoals een mooi tijdschrift of kalender met plaatjes uit Nederland.

